

Een Crooswijker vertel

Theo Okhuijzen – Okkie.

2 Februari 2011

Woon nu in Bulgarije- Sofia

Ik ben Theo Okhuijzen,
geboren op 11 april 1946 in de Eerste Wandeloorddwarsstraat 14b.
Dat was het huis van mijn Grootmoeder Anna en haar 2e echtgenoot Theo Stolker.
Zij hadden ook nog een zoon t.w. Jan Stolker van 1940, die dus maar 6 jaar ouder was dan ik.

Hij had een z.g. Hazenlip, maar was erg populair in de buurt.
In de straat ging Jan goed met de familie Bender en De Keizer om.
Ook kan ik mij een Russische vrouw herinneren, tegenover mijn Oma, die met schelle stem haar zoon Dimitri van de straat schreeuwde.
Op de hoek v.d. Boezemlaan woonde: 'Witte Jan' v.d. Linden, de latere bloemenhandelaar, zijn zus zat bij mij in de klas.
Precies om de hoek in de 2e Res. Boezemstraat woonden een Zus en een broer van mijn Oma, de families Kostense en Buijs.
Op de andere hoek met de Wandeloordstraat was de melk zaak van Bram de Groot.
Jan en mijn Opa hielpen daar vaak en ook ging Jan om met de zoon des Huizes.

Wij verhuisden al snel naar het Noordplein, maar vanaf 1948 woonden we in de Crooswijksestraat op 46c, tot februari 1967.
Mijn Jeugd lag dus op en rond het Schuttersveld, met Zomeravondvoetbal en veel spelen in het Kralingse bos en bij slecht weer op de zolders.
In onze straat waren veel kinderrijke gezinnen.
De smid Vis, die Gereformeerd was en de schoenmaker Van de Haterd, die R. K. was.
De kinderen speelden onbekommerd met elkaar, maar de Ouders gunden elkaar geen klandizie, noch het licht in de ogen. De verzuiling was heel erg scherp.
Op Zondagmorgens keek ik altijd uit het raam naar de Kerkgangers, aan de ene zijde de Hervormden en aan de andere straatkant de Katholieken met onder hen Hussaert de Kruidenier/Kolenboer uit de 2e Crooswijksestraat, de enige dag dat hij straalde en glom van de groene zeep.
De Gereformeerden gingen 10 minuten later Kerkwaarts, want je kon toch moeilijk tegelijkertijd met al die andere 'dwalende' over straat gaan?
Hoewel gelegen in het z.g. Oude-Crooswijk hoorde de Crooswijksestraat niet bij Oud- noch bij Nieuw-Crooswijk.
Het was een soort Bufferzone waar de tramlijn 22 doorheen reed.
Op de hoek zat een sigarenzaak (Rovers?), veel later viezeboekjes winkel of zoiets.
Op nummer 16 woonde mijn vriendje, Marrie de Vos, daarnaast was een melkwinkel evenals bij ons op de hoek.
Aan de overzijde zat Mac Lean, die restaureerde meubels, ook de familie Kramer en Verbeek (Zoon Maarten zou later nog een café en viszaak gaan runnen)

en mijn vriendje Johnny Schotemeijer.

Naast ons woonden aanvankelijk op 46a de familie Kok, waarvan de dochter Sjaan wel eens op mij paste en haar vader thuis al hoestend en proestend dubbelzoute dropjes stond te maken(had open TBC bleek later).

Later kwam de familie Ermen met 2 dochters (Ellie en Annie) er wonen.

Boven ons woonde de familie De Vries en op 48a aanvankelijk de familie Snijder.

Zij hadden een dochter Willy en een zoon Cor. 'Ome' Cor was de eerste met een auto maar was tevens secretaris van de CPN met de bijnaam 'Stalin'!

Later kwam hier de familie De Hoog wonen, die nog ergens familie was en hun roodharige dochter Ria.

Daarboven de kinderrijke families Van Opijnen en Van Ast.

Tegenover ons woonde de familie Riekwel en ietsje verder de familie Meijer, de eerste met TV, waar de hele buurt op woensdagmiddag mocht komen kijken.

Op de hoek de melk zaak van aanvankelijk ene Ruigrok, later Leo (?) Melchert.

Verderop Hutteman en de IJszaak van Wolf met zijn roodharige vrouw.

Net om de hoek v.d. 2e Crooswijksedwardsstraat was ook de ruimte waar de viskar van 'Moe' van Klaveren gestald werd.

Zij was de moeder van o.a. de bekende bokkers Bep en Wim van Klaveren.

Behalve de vishandel scheen zij ook geld uit te lenen met verplichte afname van vis.

Op het laatste stuk zat behalve een kapper en een snoepzaak, de fabriek van Cohen.

Daar tegenover woonde mijn vriendje Rob Scheepbauer en een heel iel mannetje dat Vossie werd genoemd en als scheidsrechter optrad bij de wedstrijden op het Schuttersveld.

Op de Crooswijkseweg was de RK-kerk St. Barbara, het brandweerhuisje, de voormalige Schutterskazerne en de ingang van de RK-Speeltuin en RK-begraafplaats.

Verder veel winkels waarvan ik mij kan herinneren GEDA (Van Os), De Radio- en later ook TV zaak van Zenuwachtige Willem De Vries die alle kanten uitsprong, Café Klijnoot en Bob de Kruidenier, die later een patatzaak werd, een groentezaak op de hoek v.d. Hendrikstraat (het enige pand dat nog bestaat geloof ik, bakkerij De Neef, Kirpesteijn de boekhandel en een vishandel ernaast.

De Slagerijen van Neleman en Haak, De Gruijter (10% en snoepje v.d. week) ernaast C. Jamin, verderop de Apotheek Meerburg en de Spaarbank.

Net om de hoek het Politiebureau Boezemsingel, waar menige Woensdagmiddag werd doorgebracht.

Mijn andere Oma woonde in de Rotterdamschestraat in een piepklein huisje met een bedstee. Op de hoek was slagerij van Leeuwen, waarvan de dochter huwde met de wielrenner Manus Brinkman en iets verderop een Waterstokerij.

In de Marnixstraat woonde een bevriende Familie Vromans, waar we vaak op visite gingen.

Aanvankelijk ging ik op de RK-Kleuterschool in de Isaac Hubertstraat.

Daarna, in Maart 1952, op de Openbare-school in de Couwaelschool en kwam in 1989 bij toeval in hetzelfde klasselokaal terecht bij een Avondcursus.

Van mijn klasgenoten kan ik mij alleen de volgende namen herinneren: Piet Romijn,
Adrie Boerlage, Hennie Meijer (Paradijslaan), Bert Burghout (Crooswijksestraat) ,
Lydia Lindhout (Schuttersweg), Tonnie Risse (Schutterstraat), Henk Rutten
(Rusthofstraat), Piet Kleinsmid (Kerkhofstraat) Paula Kroon (Rakstraat), Rikky
Stierman (1e Res. Boezemstraat.) Diny dochter v.d. olieboer(2e Res. Boezemstraat),
Er zijn wel schoolfoto's maar alleen van de klas die voor mij zat met o.a. John en
Claus Oordt, Bep de Ruijter en de klas die in september 1952 op kwam.
Zelf ging ik in Maart 1952 naar school, maar kreeg Natte Pleuritis en verdween in Mei
naar het Zuiderziekenhuis en later naar Katwijk a/d Zee.
Eerst in September 1953 mocht ik weer naar school en nog wel bij dezelfde Juffrouw,
die geloof ik Hildebrandts heette, maar door iedereen Juffrouw Oortje werd
genoemd door haar gehoor- apparaat.
Ook was er een Meester Ho(o)gendoorn, die op de fiets uit Gouda kwam, later
Meester Lagaaij (een Indisch- gast) en Juffrouw Herlaer kan ik mij herinneren v.d.
Godsdienstlessen.
Haar Mini-bijbeltje bezit ik nog steeds.
In de Paradijslaan woonde ook mijn (vroegtijdig overleden) vriendje Peter Jacobs.
Met zijn broer Rob heb ik later nog gewerkt. Deze is o.a. Profvoetballer en Trainer
geweest.
Nu is hij iets bij Neptunus en analyseert bij Rijnmond.

In de H.de Keizerstraat woonde Kick v.d. Val en ik dacht dat ook Wim Jansen een
geboren Crooswijker is? (kan het Ouwe Noorden zijn)
Door een politie- agent (Broere) werd een straatvoetbalcompetitie op de Speeltuin
georganiseerd en wij speelden de openingswedstrijd. Ik mocht als aanvoerder van
DCB (De Crooswijksestraat Boys) die agent een hand en een bosje bloemen geven.
Veel van mijn straatgenootjes waren lid van de Wandelclub DWS, later gingen we
korfballen bij de Trekvogels tot ik in het najaar van 1962 ging wielrennen.
Trainen deed ik veel met Wim Straatman, zoon van de Opkoper in de Frederikstraat
en nog wat jongens uit die buurt.
In februari 1967 verhuisden wij naar de 1e Reserveboezemstraat,
maar mijn Jeugd was toen z. g. a. voorbij.
Een prachtige tijd!

Theo Okhuijzen – Okkie