

Beste ton

Naar aan leiding van ons gesprek op Crooswijk op stelden hier de foto's van de winkel van mijn grootouders (fam Mian).

Mijn opa kwam uit Italië uit het dorpje Fanna in Udine. Hij maakte in de kelder gipsen beelden die hij in de winkel verkocht.

Het was een winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed.



De eerste winkel was op de Crooswijkseweg voorbij de Spiegelnisserkade .

Het heette De adelaar.

Mijn moeder woont nu op de Crooswijkseweg 128c. Dat was ongeveer de plaats waar mijn grootouders later met de winkel naar toe verhuisde.

Het heette toen de concurrent (grote foto).



Mijn moeder is daar geboren en die is nu 79.



Mijn vader en moeder (fam Wesdorp) hebben trouwens op de zelfde plaats van de adelaar in de jaren 70 nog een winkel DE KURKSHOP gehad.



Mijn moeders naam Corrie Wesdorp- Mian en staat in het boekje de Croos. Zij had het idee voor de ronde schilderijen.

Verder heeft mijn zoon nu weer een dierenwinkel genaamd De Kolibri op de Crooswijkseweg
vr gr Connie van Vianen-Wesdorp