

Een gedicht van Joop van den Bos

**geboren Crooswijker, oud bokser met de bijnaam
'de Wilde Bizon'**

Crooswijk

Vroeger gingen de meisjes van Crooswijk
na de lagere school
meestal werken bij Jamin,
Zaterdags dansen in Odeon.

Sommige waren de fabriek zo zat
dat zij met een motje gingen trouwen,
zij waren niet eens het slechtste af.

Hoe nuchter toen het harde bestaan
van die meiden daar
indie buurt
tussen Boezem en Rotte.

Nu is het oude Crooswijk gesloopt,
gerenoveerd,
maar wat geeft dat het,
die meiden wonen er toch niet meer.



Joop vd Bos