

Een gedicht van Joop van den Bos

geboren Crooswijker, oud bokser met de bijnaam 'de Wilde Bizon'



Voor Beb

Daar gaat de slagersjongen
hij is rap op de fiets, jongleert
met de hand aan het stuur.

Hij snuift en spuwt zijn dans
om de bal en zak bij Theo huizenaar,
flitst zijn kromme rechtse
met de wieken van de Windmill
aan zijn lijf, als een spel der goden.

Heel zijn harde jeugd in Crooswijk

Maar nu staat hij
op een ring-gazon
met bloemen
te schaduwboksen
bij een kruispunt
onder een boom,
als de jonge Bep nog
van de Olympiade.

Daar staat het beeld van de knokker
ja, verdomd hij staat er.
zie hem sparren met wind en regenvlagen.
Hoor hem schelden op die racende mafkezen.

Maar nu beschijnt de ochtendzou het brons
mijn god, hij leeft, hij beweegt,
krijg nou het lazerus,
hij is nog bij ons

Joop v/d Bos